



Ontmoeten op de Veluwe



Editie 2019-05

Ik sta erbij, en ...



In Napels is het ieder jaar weer spannend... wie staat er dit jaar in de kerststal? De burgemeester die niet weet hoe hij het probleem rond het afval moet oplossen? De vrouw die zich belangeloos inzet voor de kinderen in de achterstandswijken van deze Zuid-Italiaanse stad? De sportman die hoge ogen gooide tijdens de Italiaanse competitie? Wie heeft de maker van kerststalfiguren dit jaar onder handen genomen?

In het kleurrijke schilderij van Joseph Stella (1877-1946) zien we mensen van allerlei rangen en standen, gegroepeerd rondom het kerstgebeuren. Sommigen knielen devoot neer voor het kind in de kribbe, anderen maken muziek of zitten verstild in gedachten verzonken (of gewoon dommelen?) bij het tafereel. Nog weer anderen lijken afgeleid te worden door iets wat zich buiten de grenzen van het doek afspeelt. Het schilderij stelt mij de vraag: hoe sta ik ten opzichte van het Kind van Bethlehem? Waar zou ik staan tussen al die mensen, wat zou ik doen?

Meer nog word ik geraakt door de verhoudingen in het schilderij. Als je Jezus vergelijkt met de toeschouwers is hij een minuscuul figuurtje. Ingebakerd, als een larfje. Je ziet hem nauwelijks, zijn ogen zijn niet zichtbaar. Aan handen en voeten gebonden. Is dat niet kenmerkend voor de boodschap van Kerst? Velen zien een romantisch plaatje, anderen zien hem over het hoofd of nemen aanstoot aan hem. Zo houden ze hem op afstand, veilig en klein.

We staan erbij en kijken ernaar. Of toch niet? Volgt er op dit moment van zien (en gezien worden) een ander moment? Want het Kind van Bethlehem is geen onschuldig poppetje dat ons vertedert. Het 'larfje' is de onvermoede drager van een kleurrijke vlinder. Van een Mens met een hemelse boodschap. Sterker nog, Hij is Gods boodschap in vlees en bloed, in woord en daad. In zijn leven, sterven en opstanding spreekt Hij ons aan én roept Hij ons op zijn weg van vrede en verzoening te gaan. Dat is de roeping die voor mij uitgaat van dit schilderij. Niet: 'Ik sta erbij een kijk erna', maar: 'sta erbij en ga op ZIJN weg.' Zoals Sytze de Vries verwoordt in zijn gedicht 'Kerstnacht':

*Een kind dat als de zon verschijnt
en onze namen nieuw omlijnt,
gunt onze ogen alle licht
als glimlach van Gods aangezicht.*

*Hij schept een vurig visioen
van liefde die ons staat te doen,
die vrede in haar banen leidt
langs wegen van gerechtigheid.*

Kerst vieren tijdens Kliederkerk



Op 11 december heb ik in De Regenboog te Harderwijk een kliederkerk bezocht. Zo'n 250 kinderen en volwassenen hebben geknutseld, getimmerd, gegeten en een viering bijgewoond. Een laagdrempelige manier van kerk-zijn voor kinderen, ouders en grootouders. De kliederkerk werd georganiseerd door de Gereformeerde Kerk Ermelo en de Protestantse gemeente Harderwijk, in samenwerking met de Protestantse Kerk. Op zondag 22 december wordt om 23.10 uur in de Hart en Ziel Kerstspecial

aandacht besteed aan deze kliederkerk.

Wilt u meer weten over Kliederkerk? Op de site van de PKN lezen we: samen een bijbelverhaal spelenderwijs ontdekken, vieren én lekker eten, dat is gewoon een feest! Zie voor meer informatie de website van de Protestantse Kerk: <https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/>. Daar staat ook een link naar een rapport over 5 jaar kliederkerk.

Activiteiten van de ringen: Ring Ede

Het onderwerp van deze avond is Diaconie in al zijn facetten. De gezamenlijke diaconieën van de wijken Johannes en Lukas uit Wageningen zullen hun bijzondere activiteiten toelichten in korte bijdragen. Op deze manier hebben we volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te raken en de projecten uit verschillende gemeenten te delen om zo wellicht nieuwe ideeën op te doen.

De Ring Ede is in de plaats gekomen van de voormalige classis Ede. Tijdens de vergadering zijn niet alleen ambtsdragers welkom, maar ook gemeenteleden worden van harte uitgenodigd. U mag deze uitnodiging dan ook in eigen kring breed verspreiden. Van harte welkom 16 januari 2020 in de Bevrijdingskerk te Wageningen. Vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Afscheid ds. Hans van Ark

Ds. Hans van Ark uit Wapenveld stopt per 31 december met zijn werkzaamheden voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Hij heeft eerder aangegeven na zijn landelijke werk weer terug te willen keren naar waar voor hem het hart van de kerk ligt: de plaatselijke gemeente. Hij is daarom vanaf 1 januari 2020 weer beschikbaar voor plaatselijke gemeenten voor korte en lange termijn projecten (pastoraat, missionair, bestuurlijk). Contactgegevens mobiel 06-21879108, hansvanark@planet.nl. We danken Hans voor zijn inzet, hopen hem nog tegen te komen op de Veluwe en wensen hem alle goeds!

Meest Gastvrije Kerk



Is uw kerk de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland?

In een kerk is vaak van alles te zien en te beleven. Veel kerkgebouwen blinken uit in architectuur, verrassen met een eeuwenoud interieur, beschikken over een bijzonder orgel of er zijn unieke religieuze (kunst)voorwerpen te bewonderen. Kortom, kerken zijn niet zomaar gebouwen.

Voor de eigen geloofsgemeenschap is de kerk belangrijk als vaste ontmoetingsplek. Daarnaast kan uw kerkgebouw ook veel betekenen voor anderen. Hoe gastvrij is uw kerk voor plaatsgenoten, dagjesmensen en toeristen? Om gastvrije kerken in Overijssel en Gelderland een grotere bekendheid te geven, vindt in het voorjaar van 2020 de verkiezing van de 'Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland' plaats. U kunt uw

kerkgebouw daarvoor aanmelden. Een deskundige jury zal een aantal kerkgebouwen nomineren. De genomineerde kerken doen mee aan de verkiezing. Er kan maar één kerk het predicaat Meest Gastvrije Kerk in Oost-Nederland bemachtigen. Maar: alle genomineerde kerkgebouwen zullen worden geportretteerd in een speciaal magazine en ontvangen een korte promotiefilm over hun eigen kerk. Zowel de magazines als de promotiefilmpjes worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de genomineerde kerken.

Tijdens de verkiezingsavond op donderdag 14 mei 2020 worden de prijswinnaars bekend gemaakt, waarbij meerdere geldprijzen worden uitgereikt: onder andere juryprijzen en een publieksprijs. Aan het aanmelden van uw kerkgebouw en de eventuele nominatie zijn geen kosten verbonden. Deze verkiezing is een initiatief van de stichting Welkom in de Kerk en wordt mogelijk gemaakt door het Programma Toekomst Religieus Erfgoed en de Provincie Overijssel. Ga voor meer informatie naar: www.gastvrijekerk.nl

Groet

Er zijn veel contactmomenten geweest in het afgelopen jaar en voor 2020 staan alweer de nodige afspraken in mijn agenda. Ik wil u danken voor de goede ontmoetingen. Ik heb veel mooie en bemoedigende gesprekken gevoerd met ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen, predikanten en kerkelijk werkers. Helaas lopen we in de kerk soms ook tegen zorgen en moeilijkheden aan. Voor nu wens ik u / jou gezegende Kerstdagen en heil en zegen voor het nieuwe jaar!

Informatie over de classis

Website Classis Veluwe: www.pknclassisveluwe.nl. We wijzen u ook op de Facebookpagina van onze classis: **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**.

U ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.

Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit, een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.



ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77